

## Teksten deelnemers en Marjolijn in de video

### Marjolijn

Wat als we impact niet zien als een DING

Maar als iets levends, bewegends

Een stroom, een trilling die in ons en tussen ons verschijnt

Hoe verschijnt ze dan

### Deelnemers allen

3-2-1 Impact 3-2-1 Impact

### Deelnemer 1

Hey Marjolijn, hier is Joost. Ik was gisteren bij jouw event over impact en ik denk, ik ga voor jou een berichtje inspreken, want toen zat ik te denken, wat voor slimme dingen ga ik allemaal zeggen, maar dat was dan juist niet waar het over ging volgens mij, dat we slimme dingen gingen zeggen.

Dus toen ging ik nadenken over, waar heb ik het afgelopen jaar de meeste impact gemaakt? En stiekem, of ja, nou niet stiekem, heb ik het afgelopen jaar heel erg veel impact gemaakt op iemand in haar leven.

En toen ik daaraan dacht, dacht ik, maar dat was niet met een vooropgesteld plan, daar waren geen KPI's, het was niet nodig, het was onverwacht, het was misschien zelfs niet zo slim.

### Deelnemers allen

Even trappelen met de voeten, of met de handen

### Deelnemer 2

Dus de performance van Jacco gaf mij echt een gevoel van ongemak. Wat ik eigenlijk heel passend vind bij de hele term. Ik werk zelf als impactonderzoeker en ik vind het altijd ongemakkelijk om te zeggen, vanwege de associatie die mensen en ikzelf ook wel hebben met het woord impact.

En ook wel ongemak over hoe meet je dat dan, hoe kun je het vastleggen? Allemaal dingen die misschien helemaal niet mogelijk zijn of als je het probeert, slaat het heel erg plat.

### Deelnemers allen

Even trappelen met de voeten, of met de handen

### Deelnemer 3

Ja, aanvullende manieren buiten het mentale, het talige, het lineaire, het functionele, het instrumentele. Zoeken naar manieren om recht te doen aan mens zijn, aan mens zijn in de wereld en te willen bijdragen. Want ik denk impact maken gaat over de wens om bij te dragen.

## **Marjolijn**

En dat gaat dan een beetje zo. Zo zijn we dan aan het knutselen. Welke tonen komen waar? Wat geeft welke informatie?

En ook daar geldt, we hebben achteraf geleerd van wat we hebben gedaan, in de actie. En dat is ook de uitnodiging voor vandaag. En daarom is er een welkom aan het onbewuste. Je weet pas achteraf waar het over ging.

## **Deelnemer 4**

Mijn inzicht was, wat als ik in mijn lijf de brug kan slaan van oorlog naar vrede, van onduidelijk naar helder. Dus in mijn inner wereld, ik kan naar het punt van weten gaan, of wat ook maar de opgave is, het punt van vitaliteit. Het zijn allemaal woorden die je volgens mij in je lijf tot leven kan wekken.

Tenminste, ik kan dat. Dus mijn lijfelijke ervaring als ik die kan organiseren, dus als ik dat doe en stevig neerzet, dan zou ik het ook in mijn buitenwereld moeten zien.

## **Deelnemers allen**

Impact – Impact - Impact

## **Marjolijn**

Wat als wij dit alles aannemen als nieuwe informatie

In de ruimte in onszelf

In de ruimte tussen ons